

# Plaatjes, plaatjes, plaatjes.....

Docent: Antoine Teeuwssen

Alhoewel in onze lessen het "plaatjes blazen" centraal staat en overall in terugkeert, merken we dat het voor cursisten lastig kan blijven. Wat is dat nu precies, plaatjes blazen? Hoe doe je dat, en wat levert het je op?

Als we het hebben over plaatjes, dan roept dat vaak de verwachting op dat je letterlijk beelden zou moeten zien. De centrale vraag is echter hoe je geraakt wordt op het moment dat je iets waarneemt. En vooral ook contact maakt met de plaats in je lichaam waar dat gebeurt. Als je daar HALLO naar kunt zeggen, dan ben je in staat een transformatie-proces uit te nodigen.



Lading heeft een plaats in je lichaam!



Ze beïnvloeden ook je houding (letterlijk en figuurlijk)

En vormen de bril waardoor je naar de wereld kijkt.....



Tijdens deze dag maken we een intensieve reis langs alle ins en outs, en onderzoeken we samen hoe we handen en voeten kunnen geven aan het plaatjes blazen.

**De workshop vindt plaats op dinsdag 31 januari, van 10 tot 16.00 uur**

**Prijs: €90,-**